

Voor docenten

In de postuum verschenen dichtbundel *Al dwalend* staan vier korte gedichten onder de titel *Hokkai's*. Deze gedichten doen sterk denken aan haiku's, een van oorsprong Japanse dichtvorm. In Europa, met name in Duitsland, Engeland en Frankrijk werden al voor 1920 originele haiku's gepubliceerd. Ondanks het eeuwenoude contact tussen Japan en Nederland gebeurde dat hier niet. De *Hokkai's* van Slauerhoff zouden wel eens de eerste stap naar Nederlandse haiku's kunnen zijn.

- Doel: de leerling kent en hanteert literaire begrippen in de interpretatie van een literaire tekst (subdomein E2)
- Doelgroep: klas 5/6 havo/vwo
- Begrippen: haiku, gedicht

